

Franska revolutionen

En sammanfattning

Orsakerna till revolutionen

1. Frankrike var orättvist styrt

- Kungen, Ludvig XVI, hade all makt
- Den som var kung kunde kalla in ständsriksdagen, men riksdagen hade inte samlats på 175 år!
- I ständsriksdagen hade adeln 200 representanter, prästerna 200 representanter och tredjeståndet (bönder och borgare) hade 600 representanter
- Tredjeståndet representerade 98% av Frankrikes befolkning och hade minst makt

2. Tredje ståndet var missnöjda med adelns privilegier

- Adeln betalade ingen skatt, de var skattebefriade
- De fick driva in skatt från tredje ståndet
- Adeln hade mer makt i de lokala råden och domstolarna
- Rätt att jaga på allas mark
- Rätt att ta ut avgifter på kvarnar, bagarbodar och vinpressar från bönderna

3. Finanskris

- Det var slut på pengar i statskassan för kungen hade spenderat dem på krig, hovet (som var väldigt kostsamt) och på att betala av skulder
- Högre skatter begärdes in eftersom det var slut i statskassan
- Det hade varit missväxt, vilket gjorde att det var dåligt med mat. Jordbruket drevs småskaligt och ineffektivt

4. Missnöje med kungen

- Brydde sig inte om folket, mer om att vinna krig
- Levde i lyx trots att bönderna svält

5. De nya idéerna

- Idéer om frihet, jämlikhet och broderskap
- Att alla är lika mycket värda och har rätt att vara med och bestämma

- Kungen kallade in ståndsriksdagen i maj år 1789 på slottet i Versailles
- Man diskuterade hur man skulle rösta. Kungen klarade inte av att lösa konflikten
- Tredje ståndet begav sig till ett bollhus och bildade Nationalförsamlingen
- Där svor de en ed om att inte lämna lokalen förrän de kommit överens om hur Frankrike skulle styras
- Adeln och kyrkan anslöt sig till Nationalförsamlingen och gick med på det tredje ståndets krav

Stormningen av Bastiljen

- Bastiljen stormades för att folket trodde att kungen skulle försöka stoppa Nationalförsamlingen
- Man var rädd att det fanns militärer inne på Bastiljen som skulle sättas in mot folkmassorna
- Folket bröt sig in i Bastiljen för att man trodde att det fanns vapen där. Man trotsade kungen.
- Stormningen skedde den 14 juli år 1789. Detta datum är fortfarande Frankrikes nationaldag

- Nationalförsamlingen skrev ”Deklarationen om de mänskliga rättigheterna” där det står att alla är jämlika från födseln och att alla ska ha politisk frihet, yttrandefrihet och tryckfrihet.
- Adeln gav upp sina privilegier. Alla skulle betala skatt!
- Tredje ståndet stärkte sin makt och samhället blev mer rättvist.
- Revolutionen spreds ut på landsbygden. Adelsmän runt om i Frankrike, flydde landet i skräck



De nya idéer som kom IN:

- Vetenskap, dvs. att man baserade sina kunskaper på erfarenhet (empiri)
- Människan skall använda sitt förnuft; tänka själv och ifrågasätta fakta
- Jämlikhet och rättvisa i samhället!

De gamla idéer som åkte UT:

- En uppfattning om hur världen är utifrån vad som står i Bibeln
- Ett sätt att organisera samhället som bestäms av Gud, och att förändringar endast kan ske om Gud ingriper
- Censur, dvs. att man inte fick skriva vad man ville



- Kungen, Ludvig XVI, hade nu egentligen ingen makt. Hans enda uppgift var att sätta sitt namn på alla nya lagar
- Eftersom det nu fanns tryckfrihet, kom det många fler böcker och tidningar
- Olympe de Gouges skrev ”Deklarationen om kvinnans rättigheter”, då hon tyckte att det var dåligt att de mänskliga rättigheterna inte gällde kvinnor

- I oktober år 1789, krävde parisarna mer bröd, eftersom priserna hade stigit
- Ett stort tåg av kvinnor gick mot Versailles för att kräva att kungen skulle göra något åt matbristen
- Folkmassan trängde in i slottet i Versailles
- Kungen lovade att följa med och kungafamiljen fördes till Paris som folkets fångar
- Kungafamiljen försökte fly till Österrike
- Svensken Axel von Fersen fick uppdraget att hjälpa kungafamiljen fly
- Kungaparet stoppades nära gränsen
- De greps av soldater och fördes tillbaka till Paris

- Revolutionens ledare trodde att revolutionen kunde spridas vidare till övriga Europa
- Ledare i andra europeiska länder var oroliga över detta...
- År 1792 anfölls Frankrike av sina grannländer...
- En usel organisation gjorde att de var tvungna att ge upp
- Uppror bland folket mot de som var emot revolutionen
- Allmän värnplikt för alla män mellan 18-25 år infördes senare

Skräckväldet

- Hösten år 1792 valdes en ny riksdag som kallas för KONVENTET.
- De inrättade REPUBLIKEN, vilket betydde att man inte längre hade någon kung
- Revolutionsledarna; Jean Paul Marat, Georges Jacques Danton och Maximilien de Robespierre samlade på sig så mycket makt att de kunde göra vad de ville
- De hävdade att i krig och kris krävs det att alla följer ledarna
- De blev väldigt misstänksamma mot alla som inte tyckte samma som dem. Under den tid de styrde Frankrike, dödades ca 40 000 personer för att de inte tyckte som revolutionsledarna

Kungens avrättning

- Att halshuggas i giljotinen var det vanligaste dödsstraffet
 - Den dömdes hals låstes fast och en tung skära av stål släpptes ner från ett par meters höjd. Huvudet föll ner i en korg och visades sedan upp för publiken
 - Att beskåda avrättningarna var ett vanligt folknöje
 - Eftersom kungen hade försökt fly till sina rika vänner i Österrike, dömdes han för landsförräderi av konventet
 - Kungen halshöggs i Paris år 1793
 - Giljotinerings ansågs vara ett snällare sätt att döda någon.
- Vad tycker du?

- De hårda tagen under skräckväldet var inte riktigt det som det franska folket hade gjort revolution för
- Det som revolutionsledarna kallat för det nya samhället bestod av krig, svält och elände.
- Lagarna hade ändrats och det var inte längre så att alla fick rösta, utan man var tvungen att vara tillräckligt rik.
- Napoleon Bonaparte var en general i armén och han lyckades ta över styret i Frankrike med hjälp av sina soldater
- Tio år efter revolutionen var Frankrike återigen ett envælde, men många av de förändringar som innebar mer rättvisa för de med minst makt blev kvar

Följderna av revolutionen

- Alla betalade skatt till staten. Tidigare var det bara tredje ståndet. Man hade inte längre olika rättigheter beroende om man var t.ex. adelsman eller bonde.
- Livegenskapen avskaffades. Man var som bonde inte längre tvingad att vara bunden och beroende av en adelsman.
- Revolutionen ledde till mer demokrati på längre sikt. Efter revolutionen var det självklart att ett land skulle styras av folkvalda representanter.
- Ståndssamhället ersattes av klassamhället. Ens privilegier fick man inte längre från födseln, utan man skulle förtjäna dem